

‘Maris de nuit’ (Night husbands) (2011) Fabienne Kanor, Frankrijk.

Prachtige documentaire waarin vrouwen uit Martinique en Burkina Faso openlijk vertellen over de ‘echtgenoot van de nacht’ (‘dorlis’) die hen in hun slaap bezoekt, een geest die vrouwen sexueel misbruikt en onzichtbaar is, maar zijn sporen nalaat. Vrouwen ervaren dit fenomeen als ze ongelukkig zijn in de liefde of geen kinderen kunnen krijgen. Er van overtuigd dat ze bezeten zijn, is hun enige alternatief naar een genezer te gaan voor hulp. Is het misschien zo dat vrouwen die bezeten zijn op die manier uitdrukking kunnen geven aan hun wensen en frustraties?

“When night comes, the dorlis, or ‘night husband’ slips into women's bedrooms and rapes them. This spirit is invisible, but it leaves marks. This jinn that visits me, the dorlis, my night husband...”

In Burkina Faso and Martinique, this is what some women experience and affirm when they are unhappy in love, or are unable to have children. Convinced that they are possessed, their only alternative is to turn to a healer for help.

What if being visited by the Spirit is simply a means for these women to more freely express their desires and frustrations?